

**Wie zijn hoed is dit?
Wie zijn hoed is dat?
Wie zijn hoed mag dat toch zijn?
Voor waar het is de mijne niet
Hij is mij veel te klein**

Zondag ging ik wandelen
Mijn hoed op als een heer
Eerst was het wat buig,
Maar toen was het goed weer
Mijn hoed waaide in het water
En dreef op het ruime sop
Gelukkig was er een visser
En die viste hem weer op

**Wie zijn hoed is dit?
Wie zijn hoed is dat?
Wie zijn hoed mag dat toch zijn?
Voor waar het is de mijne niet
Hij is mij veel te klein**

Ik was laatst in 't Smiske
En een ietwat dikke heer
Zet zich – O, afgrijselijk
Vol op mijn hoedje neer
Bang moest ik klappertanden
Maar hij nam heel komiek
Mijn hoedje in zijn handen
En vroeg toen aan het publiek

**Wie zijn hoed is dit?
Wie zijn hoed is dat?
Wie zijn hoed mag dat toch zijn?
Voor waar het is de mijne niet
Hij is mij veel te klein**

Wie zijn hoed
Hoed, hoed, hoed, hoed
Wie zijn hoe-hoe-hoed

Nu heb ik maar besloten
– O, zeer geacht publiek –
Om maar een pet te kopen
Want een hoed bevalt me niet
Of anders maar een slaapmuts
En ik leef dan gerust en stil
En laat dan hoeden dragen
Wie hoeden dragen wil

**Wie zijn hoed is dit?
Wie zijn hoed is dat?
Wie zijn hoed mag dat toch zijn?
Voor waar het is de mijne niet
Hij is mij veel te klein**

x2

